



2020

SMÅTURE



2020

Jylland Rundt

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen



Småture i camperen 2020

25. maj 2020

Besøg hos Lis og Jan i Ølstykke

Så kom vi endelig afsted i camperen igen! En lille sviptur til Lis og Jan i Ølstykke. Vi skal hente et *nyt* glaskeramisk komfur, og kigge på en gammel båd i Frederiksværk.

Ultimo februar/primio marts var vi nogle dage i Schleswig i stormvejr. Det var en rigtig hyggelig tur.

Men så kom Coronaen og Covid-19 og *lammede* hele verden. Danmark blev (er) også ramt. Vi troede det næsten ikke muligt. 12. marts 2020 lukkede Danmark helt ned.

Nu er vi kommet ind i maj måned og der er kommet styr på pandemien, og Danmark er godt i gang med at lukke op for alting igen. Men, men, men, Corona virussen er her stadig!

Sprit, sprit, sprit, håndvask, ekstra rengøring, ingen håndtryk og knus, udover til absolut nærmeste familie.

Og nu vover vi så et besøg hos Lis og Jan. Og det blev dejligt.

Hov, så kom vi da lige til at købe en båd! En ældre dame fra 1979, en Northwest på 25 fod, og den sejlede vi hjem i strålende sol et par dage senere.



Juli 2020

Martin, Sara, Aya og Karl låner camperen til en uges blæsende sommerferie i Jesperhus.

Fredag d. 7. august 2020

Høj sol, 34°. Vi snupper et par dage i camperen. I morgen ved Vadehavet. Middag på Havets Bund ved Hjerpsted, Skiffervej P-plads.

Men først en god, varm travetur ved Kongsted søerne nord for Fredericia. Et smukt kuperet område ved vandværkssøer. Man kan trave en 10 km tur. Den gemmer vi til en efterårsdag, så kan både hunde og mennesker bedre holde til det.

Wauw, plads i 1. række på P-pladsen Skiffervej i Hjerpsted ved Vadehavet.

Sol, sol, sol og varmt vand. Begge hunde og mennesker var ude at bade. Efter lidt forbehold plaskede selv Diva rundt i det lune vand og fik sig endda uden problemer en fin lille svømmetur.



En vidunderlig smuk solnedgang afsluttede denne fine, varme dag.





Lørdag d. 9. august 2020

Atter en meget varm, solrig dag. Lang herlig formiddags travetur på stranden og i vaden... dvs. hundene syntes, det var herligt at suse rundt i *pludderet*! Og det sås tydeligt. Godt vi vidste, at tidevandet ville komme tilbage senere, så de kunne få *en skyller* i havet.

Kl. 16.15 iklædte vi os selskabstøj, og *skred* ned på vaden til et smukt dækket bord. Hvide stofduge og hvide stofservietter, og så gik vi i gang med vores **Gallamiddag på Havets Bund**.



Stående på stranden med rigtig mange smilende og måske lettere misundelige badegæster rundt om os, startede vi med frisk opgravede østers.

Vel anbragte ved bordet i Vaden serveredes forretten: håndpillede rejer med pocheret æg, urtecreme og et krydderurte-drys. Dertil nybagt brød.

Tidevandet smøg sig lunt om benene på os, da hovedretten blev serveret, og inden den var indtaget, ja, da sad vi nærmest med rumpen i vand. En højst besynderlig og sjov oplevelse. Det gav anledning til smil, latter og snak rundt om vores 14-mands bord.

Der var da også en del badegæster, der bare måtte forevige denne ganske specielle Gallamiddag.





En tysk turist spurgte med et stort smil, om alle danskere er sådan!

Efter en vidunderlig, velsmagende og højst speciel Gallamiddag, gik vi godt våde de få skridt til campen. Skiftede det våde gallatøj ud med badetøj og smuttede ud i det lune havvand sammen med to glade hunde.



En smuk solnedgang med store flokke af skræppende gæs, der gled i flotte V-formationer henover den fine røde aftenhimmel, var en helt rigtig afslutning på vores fine Gallamiddag.



Søndag d. 10. august 2020

Dejlig morgenkaffe udenfor i fint, klart og allerede lunt vejr. Nu trækker de store flokke af gæs den modsatte vej. Det er altså et skønt sted, Hjørpsted Strand, sådan for nogle dages afslapning.

Og så blev vi lige lidt mere materialistiske og handlede i Fleggaard iført Corona masker inden vi drog til Kerteminde. Martin og Sara er på Kystvænget... gad vide om det bliver til en lille sejltur i eftermiddag?

Torsdag d. 13. august 2020

Fortsat solrigt vejr. Mor Anna passer BB for os. Vi suser til Langeland og finder en skøn fredfyldt plet ved stranden, ca. 5 km nord for Spodsbjerg.

Alle 4 får vi et forfriskende hav bad – det var skønt. Det betød dog fødder og pelse fyldt med sand og tørt græs. Jeg ofrede min hårbørste på hunde soignering.

Ost og rødvin, mens bølgerne slog mod kysten i øst, og solen gik ned over markerne i vest.

Fredag d. 14. august 2020

50 års forlovelsesdag.

Vi mindes vores særlige sted ved Limfjorden, og forstår næsten ikke, hvor tiden er blevet af.

I aften en 3-retters menu på Skrøbelev Gods.
Vi har fået lov at overnatte i camperen på godsets P-plads.

Først et par timers dejlig travetur i Tranekær Slots' Tickon Slotspark. Et kæmpestort skov område med masser af stier rundt blandt de ældgamle og ofte ubegribeligt høje og omfangsrige træstammer.

Vandreturen blev krydret med de finurlige kunstværker skabt af og i naturen. Det var absolut en fin oplevelse.

Middagsheden skabte et behov for en forfriskende dukkert i Lohals, lige bag ved den gamle fiskerihavn. Og det gav mulighed for efterfølgende at blive skyllet med fersk vand fra vandslangen på en af broerne.

Så var vi klar til at sætte kursen mod Skrøbelev. Først et lille besøg på Kirkegården, hvor vi *hilste* på Arthur, Bedstefar og Bedstemor og Møster.

Fin P-plads til natten. Det er varmt, varmt, varmt og vi køler camperen godt ned og åbner loftsluger og sideruder, og sætter presenning på forruden. Så lader vi hundene blive hjemme, og pænt omklædte spadserer vi til velsmagende, smukt anrettet middag i hyggelige omgivelser på Skrøbelev Gods.

Tjeneren var dygtig, og fik os da også lige overbevist om, at champagne var det helt rigtige til den fine torskeforret. Hurtigt af med prop stativet og vupti, bang, så var den champagne sableret!

Det var en elegant og fin oplevelse på vores 50 års forlovelsesdag.





Lørdag d. 15. august 2020

Atter en fin, varm solskinsdag.

Vi er inviteret på sejltur til Rom-sø med Lone, Sven Ole og Astrid med afgang fra bro 0 kl. 12.00.

Så kl. 9.30 er vi på vej mod Ker-teminde, for sådan en invitation vil vi da nødigt gå glip af.



Lørdag d. 22. august 2020

Camper tur til Fåborg, eftermiddags og aftenhygge med Leif på Strandgrunden. Det blæser en del, men solen kom frem og vi nød en god aftensmads stund udenfor.

Mogens grillede dyrekød, jeg lavede tomatsalat og lunede flutes i camperen. Kaffe og kage tog vi indenfor i strandhuset med udsigt til smukke solnedgangs skyer.

Vi overnattede på Lars' P-plads og flinke Lars smed en ledning ud til os, så vi også havde strøm.

Søndag d. 23. august 2020

Det ruskede og blæste hele natten, og den uro, sammen med de mange biler, der suste forbi hele natten, gav ikke den bedste nattesøvn.

Vi kørte til Dyreborg, hvor vi i fred og ro drak morgenkaffe.

Hva' så nu? Spurgte Mogens. Jaaa, vi ku' jo ta' Bøjden – Fynshav og køre til Dyvig?

Og sådan blev det. Smukt badehotel i Dyvig og rusk og regn.

Så var vi langt mere heldige med en fin travetur i Sønderborg, rundt om slottet og henad den fine strand promenade. Her havde vi skibe på den ene side og skønne huse med små altaner og hyggelige caféer og restauranter på den anden side.

Det var en dejlig solskinstur.

Videre hjemad kom regnen væltende ned, men endnu en gang fik vi tørvejlr til en smuk travetur. Nemlig rundt på Skamlingsbanken. Et enestående kultur- og naturområde med skønne udsigter og kulturminde.

Så satte ved *GPS'en* på *hjem* og så væltede regnen ned igen!

Vi har haft to dejlige dage, og skal nu hjem og klargøre BB til gæster i morgen eftermiddag.

Vi skal også have rengjort og ryddet op i *lille Aurora*. Vi har nemlig forsøgsvis sat hende til salg. Vi er glade for hende, men der er lidt trangt for vore gamle, ikke længere helt så smidige ben!

Renskrevet 11. december 2020

Efterskrift

Lille Aurora blev solgt ganske hurtigt.. spændende hvad der nu sker?

Farvel

Og tak for mange gode km.
Gibraltar, Tjekkiet, Færøerne,
Nordkap og meget mere



Ford Transit Hobby Siesta 555